



PATINES EN HUN RESTAURATIE

Door de eeuwen heen is het met hoogtes en laagtes regelmatig “in” geweest om beelden, lambriseringen, ornamenten enz. te “**patineren**”... Patineren wil eigenlijk zeggen deze voorwerpen voorzien van een verouderende waas.... een patine... Ook landelijke meubelen worden soms gepatineerd. Bij restauratie van wereldlijke en kerkelijke gebouwen en hun interieurs kom je regelmatig patines tegen. Zeker interessant dus om de techniek van het patineren goed te beheersen.

Je kan ten andere patineren met meerdere producten. Het meest traditionele is natuurlijk de zelfgemaakte glacia vaak ook in restauratie-middelen "saus" genoemd.

In deze cursus leren we de verschillen technieken van patineren aan... de geborstelde, de gewolkte patine etc. Maar we doen dit ook met verschillende producten en op verschillende ondergronden (meubelpanelen, ornamenten etc....).

Deze technische cursus richt zich naar de vakman die zich verder wil bekwamen in de restauratietechnieken.

De cursus duurt twee halve werkdagen en kost 350 euro btw 21 % inclusief. Na ontvangst van betaling wordt een officiële factuur bezorgd.

Zijn in deze prijs inbegrepen:

- Een syllabus
- De panelen en ornamenten
- Het gebruik van alle verven
- Koffie en versnaperingen

